

Maria Magdalena: bezeten of spiritueel ontwaakt?

Auteur: Anne-Marie Wegh

Zij was bij de kruisiging van Jezus aanwezig, toen alle andere leerlingen waren gevlucht. Zij was degene aan wie hij voor het eerst verscheen na zijn dood. In de Bijbel staat geschreven dat ze van zeven demonen was bevrijd. Wie was die vrouw die zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van Jezus? Was ze inderdaad een bezetene? Ter ere van haar naamdag, die de Katholieke Kerk viert op 22 juli, schreef Anne-Marie Wegh een bijdrage over deze spraakmakende vrouw: Maria Magdalena.

Gevallen vrouw

Eeuwenlang werd Maria Magdalena beschouwd als een bekeerde prostituee, hoewel dat nergens in de evangeliën beschreven staat. Dit imago van de gevallen vrouw is ontstaan, omdat zij door velen werd gezien als de niet bij naam genoemde 'zondares' die Jezus' voeten zalfte in het huis van Simon de Farizeeër. De reden waarom aangenomen wordt, dat de zonden van deze vrouw verband houden met prostitutie, is dat Jezus na de zalving over haar zegt: *"Daarom zeg ik u: haar zonden, die talrijk waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief"*. Een vrouw 'die veel heeft liefgehad', daar moet je in Bijbelse tijden geen tekening bij maken. Toch is het een onlogische redenering, want dit zou betekenen dat de vrouw wordt vergeven precies omdat ze een onzedig leven heeft geleefd. Toch is het verre van zeker dat hiermee wordt verwezen naar de hoofdrolspeelster van dit artikel.



Demonen

Waarover de evangelisten het wél eens zijn, is het feit dat Jezus zeven demonen uit Maria Magdalena heeft verdreven. Op vandaag beseffen steeds meer mensen dat de Bijbelverhalen niet altijd letterlijk genomen moeten worden. Het Oude en het Nieuwe Testament staan bol van symboliek, met als doel om esoterische wijsheid over te brengen bij spirituele zoekers die eraan toe zijn. Demonen staan immers symbool voor facetten van het ego die ons beletten het goddelijke te ervaren. De uitdrijving van zeven demonen is een verwijzing naar een spiritueel zuiveringsproces. Het getal zeven houdt verband met de chakra's van Maria Magdalena, die werden ontdaan van psychisch vuil en blokkades. Zij was geen bezetene, maar zij had wel een proces van spiritueel ontwaken doorgemaakt. En dat klinkt meteen al een stuk herkenbaarder voor velen van ons, is het niet?

Dopen met de Heilige Geest

Jezus, haar leraar, achtte de vrouw waardig: ze werd gedoopt en op die manier ingewijd in de geheimen van het Koninkrijk van God. Volgens de Bijbel doopte Hij haar met het vuur van de Heilige Geest. In de yogatraditie wordt dit vuur de kundalini-shakti genoemd, de goddelijke energie die zich in ons bekken, bij het heiligbeen bevindt, en die bij het 'ontwaken' een spiritueel proces op gang brengt. Terwijl de energie langzaam (een proces van jaren) doorheen de wervelkolom opstijgt, worden de chakra's één voor één gezuiverd en geactiveerd. Bij de kruinchakra aangekomen, wordt de pijnappelklier gestimuleerd om hormonen en opiaatachtige stoffen aan het hersenvocht af te geven. Deze laatste zorgen voor een bewustzijnsverruiming. De pijnappelklier is onze innerlijke antenne waardoor we het goddelijke ervaren.

Vanaf dat moment stroomde het vuur van Gods Geest door de wervelkolom van Maria Magdalena. Ingewijden waren altijd al op de hoogte van haar spirituele begaafdheid. Maria stond zo op een voetstuk bij de Tempeliers, de ridderorde van monniken, die onder meer wisten dat het geheim van het Koninkrijk van God zich in ons bekken bevindt. Dit kunnen we afleiden uit de graffiti die zij hebben achtergelaten op de muren van de kerken waar zij gevangen zaten. Ook de Katharen vereerden Maria Magdalena. In hun ogen bezat zij dezelfde spirituele status als Jezus. Via esoterische groeperingen, zoals de Vrijmetselaars en de Rozenkruisers, waren vele kunstenaars op de hoogte van de geheimen met betrekking tot deze veelbesproken vrouw. Op talrijke schilderijen en gebrandschilderde ramen in kerken is heel wat symboliek terug te vinden die hiernaar verwijst. Meestal verhuuld echter, omdat het ingang tegen de leer van de Kerk in die tijd.

Wist je dat...

Maria Magdalena een dankbaar personage is in de hedendaagse popcultuur? Denk maar aan haar rol in Dan Browns *'De Da Vinci Code'*, de *'Magdalena reeks'* van Kathleen McGowan, tal van vermeldingen in eigentijdse muziek (zoals in het lied van Stef Bos), enz. Daarnaast krijgt ze tegenwoordig heel wat aandacht uit feministische hoek. Niet gek, als je bedenkt hoe controversieel haar optreden volgens de Bijbel was, en hoe ze de rol van vrouwen in deze historisch-religieuze context in een ander daglicht plaatst.

Meer diepgang

In een tijd waarin de kerken leeglopen is deze (nieuwe) informatie over Maria Magdalena heel inspirerend. De huidige generatie spirituele zoekers wil niet langer blindelings de dogma's van religie volgen, ze willen zélf vorm geven aan hun eigen spiritualiteit, zélf ontdekken en ervaren wat er nog meer is dan de aardse wereld om ons heen. We hoeven hiervoor niet meteen onze toevlucht te zoeken in oosterse tradities als het boeddhisme en yoga. Maria Magdalena laat ons zien dat er een prachtig groeiproces op ons wacht, van zodra wij er klaar voor zijn. En daar zijn we klaar voor, eenmaal we alle plezier-tjes in de buitenwereld hebben nagejaagd en we erachter zijn gekomen dat dit alleen ons niet gelukkig maakt. Van zodra we naar meer diepgang verlangen en nieuwsgierig worden naar de spirituele weg.

Een belangrijk aspect van spiritueel groeien is de afwezigheid van angst. Jezus preekt het voortdurend: *"Wees niet bevreesd"*. De apostelen maken zich zorgen over van alles en nog wat. Piekeren haalt je uit het 'hier en nu' en sluit het hart af. Wie bang is, trekt zich terug in een onzichtbare cocon. De deuren en ramen van het hart worden gesloten. Maar als je hart op slot zit, kan je onmogelijk het goddelijke ervaren. Spiritueel groeien is je armen wijd openen en het heden onbevreesd verwelkomen, erop vertrouwend dat er in het universum liefdevolle krachten werkzaam zijn die je zullen leiden, en ervoor zullen zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt (wat iets anders is dan krijgen wat je wilt). Een mooie leidraad in de onzekere tijden die we nu met z'n allen beleven: wees niet bang en laat de liefde stromen!

Meer lezen? Neem een kijkje op www.maria-magdalena.nl.